

Duizend verhalen

De anekdotes van uw vader
De geschiedenis van de familie
De beschrijving van die ene warme zomer
De episode Nederlands - Indië
Het portret van uw grote liefde

Sommige verhalen leven voort als vrolijke anekdote bij de koffie, of zijn feestelijk verpakt in een speech. Maar zij zijn onderdelen van een groter verhaal, een verhaal met diepgang, dat vorm, samenhang en betekenis wil krijgen. Een verhaal voor iemand zelf, maar misschien nog wel meer om door te geven aan de toekomst, aan de mensen die hem of haar lief zijn.

In het drukke leven van alledag is er vaak niet genoeg tijd voor uitgebreide bespiegelingen. Maar wie zijn memoires opschrijft, geeft zichzelf de rust en de lezer de vrijheid zijn eigen moment te kiezen en de waarde ervan te beleven.

Toch lukt het niet altijd dit voornemen te realiseren. Soms is het zelf schrijven lastig. Als een familielid de taak op zich wil nemen, voelt de relatie met de verteller vaak als 'te dichtbij' om het verhaal helder op papier te krijgen. Misschien zoekt u naar iemand die tegelijk betrokken is, maar ook een zekere professionele afstand in acht kan nemen.

In een dergelijk geval wil ik u graag van dienst zijn. Op basis van een of meerdere gesprekken kan ik een verteld verhaal tot een prettig leesbaar geheel maken. Uiteraard wordt al het geschrevene aan de u voorgelegd en waar nodig gewijzigd of aangevuld. Het is en blijft tenslotte úw verhaal!

Indien nodig kan ik gebruik maken van vormgevers en fotograven uit mijn netwerk.

Wilt u meer weten, iets van mijn werk zien, uw persoonlijke wensen voorleggen?
Belt of mailt u gerust!

Alied van der Meer – schrijver van de Tekstwinkel

Ik volgde een opleiding theater en creatief schrijven. Naast docent literair schrijven heb ik sinds 2002 een eigen creatief tekstbureau. Ik schrijf in opdracht van particulieren, bedrijven en instellingen (levens)verhalen, literaire impressies, toneelstukken en gelegenheidspoëzie

